



Website Kameleon

In de nieuwsbrief van de Kameleon zijn we vergeten te vermelden dat de nieuwe website online is! Neem gerust een kijkje!

www.bsdekameleon.nl



Muziek

De groepen 3, 4 en 7 hebben al kennis gemaakt met verschillende instrumenten zoals de cajon en de djembé en er zijn ook muzieklessen gegeven onder leiding van een coach. Groep 1, 2 en 5 en waarschijnlijk groep 6 gaan de komende tijd aan de slag met muziek. Op **10 april**, rond 18.00 uur, gaan deze groepen een optreden verzorgen in het theater van de Kappen. Ouders worden daarvoor uitgenodigd. U krijgt t.z.t uitgebreidere informatie.



Carnaval

Afgelopen donderdag hebben we genoten van ons jaarlijks Carnavalsfeest. Wat zagen de kinderen er prachtig versierd uit! We hebben genoten van geweldige optredens en acts die de kinderen hebben vertoond aan elkaar. De optocht door de wijk kon helaas door de

slechte weersomstandigheden niet door gaan, maar de pret was er niet minder om en we zijn weer een Prins en Prinses rijker! Zij hebben de regels voor onze school opgesteld.



We willen de werkgroep en de Ouderraad bedanken voor hun fantastische hulp en inzet. Op de website kunt u de foto's bekijken.

Foekepotten

Aan het begin van de week heeft Toon Tankink onze kinderen kennis laten maken met de werkzaamheden van **de Schaapskooi**. Meneer Toon liet fantastische foto's zien en had zelfs twee lammetjes meegenomen. De kinderen mochten de lammetjes aaien en enkele leerlingen mochten ze voeden met de fles. Het was een enorm leuke ervaring!





Ook dit jaar hebben we weer een fantastisch bedrag opgehaald voor het goede doel. We mogen de Schaapskooi blij maken met een bedrag van:

€1056.04

We willen jullie allemaal bedanken voor de inzet en de hulp en de eventuele gift tijdens het foekepotten.

We zullen na de voorjaarsvakantie een afspraak maken met Toon Tankink om het bedrag persoonlijk te overhandigen.

Carnaval - Oorsprong

Geschiedkundigen zijn het niet eens over de precieze oorsprong van Carnaval. Feit is dat sinds mensenheugenis overal ter wereld het wisselen van de seizoenen en de komst van het nieuwe jaar gevierd wordt, compleet met praalwagens, maskers, vermommingen en luidruchtige rituelen. Zo werd hier ook na de gure donkere winter het begin van de lente gevierd: nieuw leven, warmte en licht.

Tijdens de Middeleeuwen bestond bij de Kerk het idee om deze rituelefeesten een religieus tintje te geven. Carnaval werd voortaan op de vooravond van de vastenperiode gevierd: de laatste gelegenheid om nog vlees te eten. Dit had nog een praktische reden: het vlees kon niet langer bewaard blijven omdat het ijs in de

koelkelders begon te smelten. De voorraad vlees moest zo vlug mogelijk op! Hieruit volgt één van de mogelijke verklaringen van het woord Carnaval.

Vastentijd

Aan vasten wordt niet of nauwelijks meer gedaan, maar het carnavalsfeest wordt nog steeds uitbundig gevierd!

Tijdens het vasten wordt herdacht dat Jezus veertig dagen door de woestijn trok zonder eten. Voorheen dronken en aten gelovigen in die periode alleen het hoognodige, volgens de regels van de kerk. Kinderen hoefden niet te vasten, maar sommige (groot)ouders herinneren zich misschien nog wel het 'vastentrommeltje' waarin alle snoep en koek bewaard werd tot na de vastentijd.

Pré-advies VO groep 7

Tijdens de laatste 10 minuten gesprekken hebben de kinderen uit groep 8 en hun ouders het definitieve advies voor het voortgezet onderwijs gekregen.

De leerlingen en ouders van groep 7 zullen in juni een pré-advies voor het vervolgonderwijs krijgen.

Wij streven aan het eind van de basisschoolperiode naar een zo goed mogelijke doorstroming in het voortgezet onderwijs. Wij geven daarbij de ouders een advies om hun kind in te laten stromen op het niveau dat naar ons beeld het beste bij het kind past.

Dit pré-advies wordt vooraf besproken met de het team van de school. De mening van school, ouders en de leerling zelf wordt uitgewisseld. Het kind wordt gedurende 8 jaar door ons intensief gevolgd en begeleid. Wij



hopen dan ook dat we samen tot een passende plek voor uw kind kunnen komen.

Ouders krijgen voorafgaand een informatie-avond, waarin zijn worden meegenomen in de verschillende niveaus, de planning en eventuele opties voor vervolgscholen. Groep 7 zal hierover later in het schooljaar bericht krijgen.

Kleuterkerkviëring

Zondag 12 maart 2017 vindt om 11.30 uur in de Pancratiuskerk aan de Markt te Haaksbergen de maandelijkse kleuterkerkviëring plaats. Iedereen is welkom! Het thema is: 'Vertrouwen'. De kinderen nemen plaats voorin de kerk op het grote groene kleed, zodat ze goed kunnen zien wat in de vertelkoffer zit en fijn mee kunnen doen met de viëring. Het verhaal "Bartimeus" wordt eerst aan de kinderen voorgelezen, daarna gaan we dit tezamen met de kinderen naspelen. Ook zetten we altijd de jarigen van de maand in het zonnetje. We houden geen collecte, maar vragen alle kinderen een houdbaar product mee te nemen voor onze boodschappenmand voor de Voedselbank. Voor de allerkleinsten (0 tot 3 jaar) is de viëring nog niet te volgen, maar je mag ze gerust meenemen naar de kerk. Na afloop is er zoals altijd bij de kleuterkerk koffie en limonade in de kerk. De kleuters kunnen kleuren of iets knutselen. De viëring duurt ongeveer een half uur. Tanja en Anneloes van de werkgroep Kleuterkerk leiden de viëring. Mandy ondersteunt op de piano.

Hartelijke groet vanuit de werkgroep 'kleuterkerk'!

Voorjaarsvakantie

Wij willen jullie een hele fijne vakantie toewensen. Geniet er lekker van en we zien jullie graag weer op maandag 6 maart!

Groeten,

Team Theo Scholte